



Senioren Vereniging Loon op Zand

Afdeling van KBO Brabant – Samen actief

Terug van de wandeldagen in 2019 naar de Voerstreek, waar de wandelaars van het eerste uur van Seniorenvereniging Loon op Zand het eerste lustrum van hun traditionele 3-daags wandeluitstapje hebben gevierd, hebben wij er nog geen weet van, dat we deze traditie 5 jaar in de ijskast moeten zetten! De sociale maatregelen van de Coronacrisis begin 2020 met deels sociale isolatie maken dit niet mogelijk en zetten het groepswandelen op een laag pitje! Maar ook de achillespeesruptuur van Charles eind augustus 2023, als we voor het eerste weer aan een 3-daags wandelavontuur denken, zorgt voor een afzegging op het laatste moment om in Limburg op pad te gaan! We moeten dus wachten tot 2024! Iedereen kijkt er dan



vol goede moed naar uit en zo wordt voor 2,3 en 4 september in Mechelen Hotel Bruhl geboekt. We zullen dit keer op pad gaan in het Limburgse heuvelland in de omgeving van Mechelen, waar Charles een 3 tal wandelingen heeft uitgezet.

Vol goede moed en met veel wandelplezier vertrekken we op maandag 2 september vanuit Loon op Zand. Zonder openthoud rijden we naar Mechelen, waar we allereerst op het terras van Hotel-Restaurant De Oude

Brouwerij neerstrijken voor koffie met Limburgse vlaai om dan op pad te gaan voor de eerste wandeling. Deze rondwandeling van 14 kilometer start vanaf de parkeerplaats bij Hotel Bruhl en voert meteen door het Geuldal. We volgen hier deels de bochtige Göhltroute stroomafwaarts langs het riviertje de Geul door oeverbos en beemd tot we na de sportvelden van het dorpje Partij rechtsaf bij het bruggetje het asfalt volgen. Rechts aanhoudend pikken we even verderop naar links het Dutch Mountain Trail op. De route verloopt hier over de Wagelerbosweg, tot we even verderop naar links worden afgeleid. De GPS geeft dit duidelijk

aan, want de wit-blauwe markeringen zijn spaarzaam!! We wandelen langs de bosrand van het Schweibergerbosch met zicht op het Geuldal en het dorpje Partij. Hier is het opletten! Aangekomen bij het infopaneel van herdenkingsmonument Soekerknip gaat het mis! We missen het markeringspunt van de DMT en we dalen rechtuit over de steile holle weg af tot we in het kleine buurtschap Overgeul uitkomen.





Charles merkt dat we fout zitten. We moeten terug!! Dit is teveel gevraagd voor Marie-Jose. Zij neemt hier met Mieke de afkorting naar het Hotel. De rest keert terug naar het herdenkingsmonument en volgt nu de DMT de helling op door het Schweibergerbosch naar het kleine buurtschap Bissen. We wandelen hier de onverharde Dal Bissen weg tot we op de Schweibergerweg uitkomen. De vermoeidheid slaat toe en een pauze is welkom. Even rust

en dan rechts om dan linksaf de Gulpenweg in te slaan tot we op de Julianastraat uitkomen. Hier steken we schuin naar links over en wandelen verder op de onverharde Steenbergerweg voorbij aan wijngoed Domein Steenberg. Hier worden we overvallen door de dreigende wolkenpartij van een snel naderend onweer, die ons doet besluiten om de route aan te passen! Op de splitsing nemen we de route linksaf naar Epen! Over Witsebornsweg bereiken we de eerste bebouwing van Epen. Aangekomen op de Heerenstraat wandelen we

schuin linksvoor de Heimansstraat in op we op de Julianastraat uitkomen. De bushalte is er overleg hoe verder vanwege de dreigende donderwolken. Sonja en Charles besluiten hier met de bus naar Mechelen te gaan, terwijl de 'diehards' de laatste 3 kilometer langs de Geul in een razend tempo afleggen naar Mechelen en net voor de eerste druppels van het naderende onweer het hotel bereiken. Na het inchecken en douchen rijden we voor het diner naar Simpelveld, waar Charles bij



Shoko heeft gereserveerd, omdat we niet in het Hotel aan tafel kunnen. Voor ons is Shoko een vertrouwd en bekend adres omdat we hier op onze eerdere wandeluitstapjes al enkele keren een wandeling hebben afgesloten. In voor de gezellige nazit rijden we terug naar Mechelen en strijken we neer bij De Paardenstal tegenover ons hotel en duiken daarna in bed!

Op de tweede dag is al meteen bij het ontbijt duidelijk dat we met mooi wandelweer kunnen starten met een vriendelijk zonnetje! Op deze dinsdag staat een rondwandeling van 14 kilometer rondom Mechelen klaar. De route voert ons door de beekdalen van Mechelder- op Lombergbeek, Selzerbeek, Eyserbeek en de Geul. Vanaf ons hotel wandelen we door Mechelen en volgen na de bebouwing het voetpad in buitengebied de Mechel, die na oversteek van de Mechelder Beek overgaat in het Huntjenspad tot we op de Voortweg uitkomen. De route gaat hier richting Wahlwiller over het traject van de Dutch Mountain Trail. Een holle weg leidt naar Wahlwiller, waar het uit de 12e eeuw stammende St. Cunibertuskerkje de moeite waard is voor een bezoek aan de omstrede kruisweg van Aad de Haas. We genieten van een eerste pauze in Gasterij A Gen Kirk van koffie en natuurlijk een stuk Limburgse vlaai!



Langs de Selzerbeek volgt een klim en een afdaling naar de toeristische spoorlijn van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.) en stationnetje Eyserhalte. Door een tunneltje en over de Eyserbeek volgt via het kleine buurtschap De Piepert een klim naar het Eyserbosch, een van de Seven Summits in het DMT. In de afdaling steken we opnieuw de Eyserbeek over en door Landgoed Cartils bereiken we het Geuldal. We komen nu in Gulpen, waar we voor een fris drankje neerstrijken bij de Gulpenerhof. Voor het laatste traject gaat onze wandeling onder aan de voet van de Gulperberg en komen we in het dal van de Geul. Hier volgen we het voetpad van de bochtige Göhltroute stroomopwaarts door oeverbos en beemd terug naar Mechelen over hetzelfde traject als gisteren, maar in tegengestelde richting! Er is voldoende tijd om voor het diner op het terras van De Paardenstal nog een drankje te doen. Dan even oprispen, zodat we monter en op tijd voor



het avondeten klaar zijn. Dit keer houden we dicht bij huis en gaan naar Restaurant De Geulhof op een paar honderd meter van ons hotel. We eten gezellig buiten tot een hevige regenbui ons dwingt om toch naar binnen te gaan. Als de bui over is nog een laatste bezoek aan De Paardenstal, waar we al bijna tot de stamgasten horen, voor een afzakkertje en dan slapen in Morpheus armen!

Met het aanbreken van de woensdag zit ons 3-daags wandelproject er bijna op. Maar op deze dag zijn de weergoden ons niet goed gezind. Het regent pijpenstelen en het ziet er niet naar uit dat het snel ophoudt met regenen. Bij het ontbijt hebben we overleg hoe we de dag zullen invullen, want een de wandeling vanuit Holset over het Drielandenpunt met een pauzebezoek aan Het Hijgend Hert kunnen we wel vergeten! Het idee wordt geopperd om een bezoekje te brengen aan het Redemptoristenklooster Wittem, bedevaartsoord van de H. Gerardus en een herdenkingsplek aan de Tilburgse Peerke Donders. Bovendien is Lilian hier in de kloosterkerk getrouwd. Als we na het ontbijt de koffers hebben gepakt en kamersleutels hebben ingeleverd, rijden we naar Wittem voor een devotiemoment.



Als afsluiting van de wandeldagen rijden we naar het Drielandenpunt waar we met een kleine wandeling deze verregende wandeldag en ons 3-daagse uitstapje naar Limburg willen afslui-



overmaat van ramp is alle horeca hier op het hoogste punt van ons land ook nog gesloten. Maar we laten ons hierdoor niet deprimeren. Een andere keus is snel gemaakt en dus besluiten we op de terugreis naar huis toch nog even aan te leggen voor de lunch bij Shoko in Simpelveld! Ondanks de omstandigheden van vandaag zijn we dan toch met een fijne herinneringen op tijd terug in Loon op Zand!