

# OP PAD TUSSEN ALM EN AFGEDAMDE MAAS – 14 KM



Voor de maand juni heeft Charles voor de trouwe wandelaars van Senioren Vereniging Loon op Zand een verrassende rondwandeling uitgezet in het oostelijk deel van het Land van Altena door het polderlandschap tussen Giessen en Woudrichem. Het is een gebied, dat vroeger deel heeft uitgemaakt van de Grootte of Hollandsche Waard en na de Sint Elisabethsvloed (1423) tijdelijk een onbewoonbaar en onbruikbaar getijdengebied geweest is en dat later ingepolderd is. De geschiedenis gaat terug tot omstreeks het jaar 1000 en is een voormalige Heerlijkheid, die na enkele eeuwen een leen te zijn geweest van de Heren en Graven van Horne in 1590 aan de Staten van Holland verkocht wordt. In 1806 wordt de Heerlijkheid Altena bij het toenmalige departement Brabant gevoegd, tenslotte zou het na de Franse Tijd tot de Provincie Noord Brabant gaan behoren.



Op woensdagmorgen om 8.45 uur melden zich 8 wandelaars voor vertrek bij De Wetering. We rijden via Heusden naar Giessen, waar we de route starten. Vanaf het vertrekpunt in Giessen wandelen we rond het omgrachte Fort Giessen, dat tussen 1878 en 1881 is gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Langs het riviertje de Alm en door het Almbos komen we in de buitenwijk van Rijswijk. Van hier wandelen we over de verharding door de Duizend Morgen Polder in de richting van Woudrichem.



Langs de nieuwe woonwijk met een tweetal appartementsblokken, die door hun opvallende bouw ogen als beschadigde kastelen, gaat de route over het Petterpad met enkele vonders tot voorbij de Koepoort, de toegang tot het oude vestingstadje Woudrichem. We wandelen over de stadswal en steken dan door naar het centrum met een aantal karakteristieke gevels in zogenoemde 'Dordtse type' met prachtige gevelstenen. Wij strijken neer in horeca Gewoon Ploon voor een rustmoment met koffie en met als toefgift een karaoke van een lied van Abba door de eigenaresse!



Na de pauze wandelen we door de Gevangenpoort en staan even stil bij het beeld van Jacoba van Beieren (1401-1436), Gravin van Holland en Zeeland, voor wie Woudrichem het toevluchtsoord is als ze in 1425 uit de gevangenis in Gent gesmokkeld wordt. We volgen de stadswal langs het beeld van de Zalmvisser en verlaten het vestingstadje Woudrichem door een coupure (doorgang) in de omwalling. Bij de parkeerplaats aan de Benedendamse Maas hebben we over het water zicht op Korenmolen 'Nooit Gedagt' en de St. Martinuskerk. We laten Woudrichem achter ons.



Het laatste traject loopt over de Maasdijk tot KNP2, waar we afslaan naar het verharde Struikwaardpad op de dijk langs de Afgedamde Maas. Naar rechts hebben we zicht op de ingedijkte polders Struikwaard, Manhuiswaard en Rijswijksche Waard en verder weg de dorpen Rijswijk en Giessen. We mijden de wandelroute door Natuurgebied De Struikwaard vanwege de drassige uiterwaarden. Nog een klein stukje langs de op een terp gelegen de Nederlands Hervormde Kerk en we zijn terug op het startpunt van onze rondwandeling van vandaag!



Charles Aerssens