

VINCENT VAN GOGH ROUTE HELVOIRT – 15 KM



Na een lange zomer, waarbij het op de geplande maandelijkse wandeldag in juli en augustus Pluvius de waterpoort wijd opengezet heeft, zijn de wandeldagen niet door kunnen gaan. Ook de blessure van Charles speelde parten in september. In Oktober konden we dan eindelijk weer op pad! Bij vertrek vanaf De Wetering op woensdag 4 oktober melden zich 12 trouwe wandelaars. Voor deze dag heeft Charles een Vincent van Gogh wandelroute in de omgeving van Helvoirt uitgezet, die je meeneemt door het Brabantse landschap en langs plekken waar de familie van Gogh in Helvoirt heeft gewoond.



Door de binnenlanden rijden we naar Helvoirt, waar we in het centrum onder het toezien van Vincent van Gogh himself vanaf het Vincent van Gogh Plein op pad gaan. Het wordt allereerst een rondje door Helvoirt langs de meest opmerkelijke plekken waar de familie van Gogh gewoond heeft, zoals het kerkhof waar zijn oom Johannes van Gogh Vice-Admiraal en Schout bij Nacht begraven ligt, de Nederlands Hervormde Kerk, waar de vader van Vincent dominee was, de pastorie en het huis van zijn tantes.



Enmaal over de spoorlijn en buiten de bebouwing gaat de route door het buitengebied naar Kasteel Zwijnsbergen. Hier volgen we de markering van de Vincent van Gogh Route richting Distelberg. Langs Landgoed Disselberg bij de boerderij, waar ook Napoleon eens gepasseerd is, gaat de gemarkeerde wandelroute verder rondom de Helvoirtse Heide over slingerende bospaden en langs kleine duingebiedjes. Camping Duinlust houden we aan onze rechterzijde.



De Helvoirtse Heide is het meest oostelijk gelegen gebied van de Looise en Drunense Duinen. Door het bos komen we in open gebied met zicht op het Hengstven. We steken door naar de Oude Bossche Baan en wandelen in de richting van de Guldenberg. Hier is onze lunchpauze gepland en we worden verfrist met koffie en gebak door Wil vanwege haar 50 jarig huwelijk. Bedankt Wil, we hebben ervan genoten!!



Na het gezellige samenzijn gaan we weer op weg voor het laatste traject terug naar ons startpunt in Helvoirt. De route loopt door het bosgebied van Landgoed Guldenberg aan beide zijden van de Looise Baan. We komen nu in open gebied en steken de Zandleij over. Nogmaals door Landgoed Zwijnsbergen tot we op het laatste deel over de verharding terugkeren naar Helvoirt. We worden nog even opgehouden door een gesloten spoorwegovergang. Nog een laatste groet aan Vincent van Gogh en we zijn weer op de parkeerplaats.



Charles Aerssens