



Senioren Vereniging Loon op Zand

Afdeling van KBO Brabant - Samen actief



Door de beperkende maatregelen in de coronatijd waren we niet in de gelegenheid om op bedevaart naar de Zoete Lieve Moeder in de St. Janskathedraal van 's Hertogenbosch te gaan. Nu alles weer normaal is komt het verzoek van een aantal trouwe wandelaars deze traditie in de meimaand weer op te nemen. Zo vertrekken we om 8.00 uur vanaf De Wetering met een zestal bedevaartsgangers voor een wandeling van 23 kilometer. De weergoden zijn ons goed gezind en met een nog fris zonnetje gaan we op weg. We wandelen via Bosch en Duin richting de Rustende Jager. Onderweg belt Paul Pollaert met de mededeling dat hij bij De Wetering staat te wachten. Jammer maar helaas, hij heeft de berichtgeving niet goed gelezen en moet afhaken. We volgen over de Oude Bossche Baan de Pelgrimsroute achter De Guldenerg door en langs Landgoed Distelberg naar de Nieuwkuijke Weg, die we oversteken en over de Loonse Baan naar De IJzeren Man volgen. Hier hebben we gepland om een gezellige koffiepauze in te lassen. Dan gaat de route langs de fusilladeplaats van Kamp Vught en over de Vughtse Heide naar voormalig Fort Isabella. We kiezen voor de route over dit voormalige kazerneterrein en dan komt 's Hertogenbosch in zicht. Via de voetgangersbrug over de snelweg en spoorlijn wandelen we naar het voetveer de Moerasdraak over de Dieze. Langs de vestingwerken omzoomd met het geelgekleurde koolzaad bereiken we uiteindelijk de Parade en de St. Janskathedraal met de Zoete Lieve Moeder, waar onze bedevaartstocht eindigt in devotie. Natuurlijk is er daarna tijd om na te genieten van een "verplichte" Bossche Bol en een kopje koffie bij Pilkington, recht tegenover de St. Janskathedraal. Door de stad wandelen we naar het busstation, waarbij we onderweg nog getuige zijn van een opstootje met veel politievertoon! De terugreis heeft veel weg van een schoolreisje en zo zijn we met de snelbus vanuit 's Hertogenbosch rond de klok van 15.30 uur terug op het busstation in Loon op Zand.



ten van een "verplichte" Bossche Bol en een kopje koffie bij Pilkington, recht tegenover de St. Janskathedraal. Door de stad wandelen we naar het busstation, waarbij we onderweg nog getuige zijn van een opstootje met veel politievertoon! De terugreis heeft veel weg van een schoolreisje en zo zijn we met de snelbus vanuit 's Hertogenbosch rond de klok van 15.30 uur terug op het busstation in Loon op Zand.

Charles Aerssens

Door de beperkende maatregelen in de coronatijd waren we niet in de gelegenheid om op bedevaart naar de Zoete Lieve Moeder in de St. Janskathedraal van 's Hertogenbosch te gaan. Nu alles weer normaal is komt het verzoek van een aantal trouwe wandelaars deze traditie in de meimaand weer op te nemen. Zo vertrekken we om 8.00 uur vanaf De Wetering met een zestal bedevaartsgangers voor een wandeling van 23 kilometer. De weergoden zijn ons goed gezind en met een nog fris zonnetje gaan we op weg. We wandelen via Bosch en Duin richting de Rustende Jager. Onderweg belt Paul Pollaert met de mededeling dat hij bij De Wetering staat te wachten. Jammer maar helaas, hij heeft de berichtgeving niet goed gelezen en moet afhaken. We volgen over de Oude Bossche Baan de Pelgrimsroute achter De Guldenerg door en langs Landgoed Distelberg naar de Nieuwkuijke Weg, die we oversteken en over de Loonse Baan naar De IJzeren Man volgen. Hier hebben we gepland om een gezellige koffiepauze in te lassen. Dan gaat de route langs de fusilladeplaats van Kamp Vught en over de Vughtse Heide naar voormalig Fort Isabella. We kiezen voor de route over dit voormalige kazerneterrein en dan komt 's Hertogenbosch in zicht. Via de voetgangersbrug over de snelweg en spoorlijn wandelen we naar het voetveer de Moerasdraak over de Dieze. Langs de vestingwerken omzoomd met het geelgekleurde koolzaad bereiken we uiteindelijk de Parade en de St. Janskathedraal met de Zoete Lieve Moeder, waar onze bedevaartstocht eindigt in devotie. Natuurlijk is er daarna tijd om na te genieten

