

# EEN 'KONINKLIJKE' BOSWANDELING – 16 KM



We wandelen in de richting van de Houtbrug over het riviertje de Aa of Weerij, die we even stroomopwaarts volgen. De route loopt dan via het natuurgebied De Trippelenberg langs de statige en monumentale Prinsenhoeve door het coulisselandschap langs de A16. We steken de Aa of Weerij nogmaals over en komen in het kleine buurtschap Overa. Via dit gehucht wandelen we terug naar het Mastbos. Hier volgen we de statige Goordreef en het Eeuwigliaantje in de richting van natuurgebied de Galderse Heide.



In de wandelagenda van Seniorenvereniging Loom op Zand staat voor woensdag 6 een wandeling op het programma in het ten zuiden van Breda gelegen Mastbos. Zoals altijd melden zich weer een twaalfstal enthousiastelingen, die om 8.45 uur vanaf De Wetering richting Breda vertrekken. Charles heeft voor deze wandeldag een 'Koninklijke' boswandeling uitgezet, die bijna helemaal over het gemarkeerde wandelroutenetwerk van VisitBrabant loopt.



We wandelen door dit natuurgebied van de Galderse Heide, maar negeren er de markeringen van het wandelroutenetwerk door het bos- en heidegebied. Langs de zuidkant van het grote ven gaat onze route over de houten vlonderbrug, die door de moerassige heide is aangelegd. Dan gaat het noordwaarts langs het Turfven en de voormalige kogelvanger, waar we verast worden door de bloeiende waterlelies en de exotische waterschildpadden!



We starten onze wandeling door het Mastbos vanaf horeca De Boswachter, waar we de groengele markering van het wandelroutenetwerk oppikken. Er zijn meer mensen op pad als onze route door de lange lanen van het Mastbos gaat. Dit majestueuze bos is in de periode van 1515 tot 1898 in bezit van de Heren van Breda, het Huis Oranje-Nassau. Zij beheren de uitgestrekte bossen met brede lange dreven, wallen en sloten als hun jachtgebied. Nu is dit Mastbos de trots van Breda en een bijzonder wandelgebied met eeuwenoude bomen, indrukwekkende lanen en mooie doorkijkjes.

We strijken neer bij horeca De Kogelvanger voor een kopje koffie, een cappuccino of een frisdrankje. Even pauzeren en daarna weer op pad voor het laatste traject door het dal van De Mark, die we stroomafwaarts tot aan KNP60. Deze Poosten met een gedicht van de Tilburgse stadsdichter Jasper Mikkers is de ideale plek voor de groepsfoto. Langs Kasteel Bouvigne en over een traject van het Eeuwigliaantje keren we terug naar het startpunt. We nemen afscheid van elkaar en keren huiswaarts. Op naar de volgende wandeldag!



Charles Aerssens