

# RONDOM DE POPPELSE BEEKDALEN – 19 KM



De carnavalsdagen zitten er weer op en op Aswoensdag hebben we gepland om op stap te gaan voor onze maandelijkse stevige dagwandeling. Om van een horecagelegenheid onderweg zeker te zijn, zal de wandeling naar België gaan. Bij ons is immers is alles gesloten om uit te rusten van de dolle dagen! Het wordt een grenzeloze wandeling door het grensgebied van Brabant en de Noorder Kempen, die start in het onder Goirle gelegen Nieuwkerk.



Om 8.45 uur is iedereen klaar voor vertrek en rijden we naar het vertrekpunt in Nieuwkerk. De route voert ons langs het Halve Maan ven. Even een droog slootje nemen en langs Hanzelust met zijn roodgele luiken en op naar grensmaal 212. Mteen over de grens bereiken we het Belgische buurtschap Aarle. Nu volgen we het beekdal van de Poppelsche Leij en wandelen langs Aarleheide en de Klotkuilheide naar Domein De Schrieken. Bos en open landschap wisselen elkaar af en we krijgen zicht op Poppel.



Zo bereiken we de bebouwde kom van Poppel, waar Horecagelegenheid Mieke Pap voor ons de ideale plek is om er van de middagpauze te genieten op een zon overgoten terras! We zijn nu halverwege de wandeling en dus toe aan een rustmomentje. Onze komst is aangemeld en ondanks de stroomstoring ter plekke laten we ons verwennen met een heerlijk kopje koffie of thee. Na goed een half uur zijn we klaar voor de tweede helft en gaan we weer op pad!



We laten Poppel achter ons en wandelen we nu door het beekdal van De Aa of Rooverische Leij, die door het coulisselandschap voorbij aan buurtschap Hulsel meanderd zijn weg zoekt naar Grensmaal 209. Na een moment van devotie in het grenskapelletje vervolgen we onze wandeling westwaarts aan de Belgische zijde van Landgoed Gorp en Roover tot we aan de voormalige grensovergang van België met Nederland uitkomen. Langs Grensmaal 210 gaat onze route nog grotendeels over Belgisch grondgebied. We steken via een rododendronbosje door om langs buurtschap Withuis terugkeren naar het vertrekpunt in Nieuwkerk.



Als we de Poppelsche Leij zijn overgestoken is het nog slechts een paar honderd meter tot we teug zijn bij het voormalige Klooster Nieuwkerk. We kijken nog even binnen in de kapel, met de opmerkelijke kruiswegstaties van Jan Toorop. Dan is er tijd voor een gezellige nazit op het terras, waar we nagenieten van de rondwandeling onder een lenteachtig zonnetje met een verfrissend sapje of biertje. Terug naar huis weet iedereen al dat we 6 april al op de kalender moeten zetten!



Charles Aerssens