

Op pad in de Chaamsche Bosschen – 15 KM



Voor de wandeldag van september zijn de weergoden de trouwe wandelaars van Seniorenvereniging Loon op Zand niet gunstig gezind! We moeten de wandeling afzeggen vanwege de stevige regenbuien. De hoop is nu gezet op 27 oktober! De aanmelding om op 27 oktober de uitgestelde wandeling in de Chaamsche Bosschen mee op stap te gaan verloopt moeizaam. Dankzij het feit dat Charles de beperking op het deelnemersaantal losgelaten, melden zich 16 personen aan. Maar op de wandeldag staan er door afmeldingen maar 10 personen aan het vertrek. Vanaf De Wetering rijden we naar de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan de Industriestraat in Chaam. Dit is het startpunt voor een verrassende rondwandeling door de uitgestrekte Chaamsche Bosschen en het Prinsenbos.



Op de route volgen we voor een groot gedeelte de groengele markering van het wandelrouten netwerk. Over kronkelende bospaden komen we langs een paddenpoel bij het Putven, waar ooit een jeugdherberg heeft gestaan. Door mooie dreven en langs een open weidegebied, ingeklemd tussen de bossen, wandelen we naar de Huisdreef. Hier kiezen we voor een doorsteek naar de Maastrichtse Baan, een oude Romeinse heerbaan. Dan komen we door het Bredasche Bos.



De route volgend hebben we zicht op open landbouwgebied en weilanden en we komen we aan het Zwartgoor, een oud waterrijk moeras, waar turf is gestoken. Langs het Zwartgoor bereiken we even verderop de Wolfgatsebaan. Hier in het bosgebied Wolfgat ligt de plek waar op 21 september 1941 de Duitse Junker 88 C2 720 na motorpech crasht.



Even verderop passeren we het aan de route gelegen Witgoor, een opvallende plek in het bosrijke gebied van de Chaamsche Bosschen, dat in het verleden uit natte heide met vennen bestond. Door ontwatering met rabatgreppels op de bestaande beekjes zijn graslandjes en landbouwgrond ontstaan die hier nog duidelijk aanwezig is in het landschap. Dan bereiken we de Chaamseweg en wandelen we naar rechts in de richting van het AZC Prinsenbosch. Bij ANWB-Paddenstoel steken we over en we komen nu in het bosgebied Prinsenbosch. Het bos behoorde ooit toe aan de Heren van Breda en werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers bezet. Er verrijst een groot militair legeringskamp, nu één van de grootste AZC's in Nederland.



Over de Veerdreef wandelen we langs de afrastering van AZC Prinsenbosch. We volgen de groengele markering door het open heidegebied. De route gaat over een grasbaan, die slingerend over de vergraste heide pal verloopt. Een zonnig plekje biedt ons de gelegenheid voor de middagpauze. Weer op pad verlaten we het Prinsenbosch en steken de Slingerdreef over. Het traject van het Grenslandpad LAW11 volgend bereiken we de Gilzeweg, waar we oversteken.



Aan de overzijde leidt het bospad ons naar het gebied, dat is ingericht als retentiebekken. Door verhoging van de grondwaterspiegel in dit bosgebied krijgt het overvloedige water meer ruimte krijgt. De route gaat over een dijkje door het retentiebekke. We komen nu aan het Ossengoorven. Opvallend is dat door het Ossengoorven de Valkenbergse Leij stroomt. Nog een klein stukje en we zijn terug op ons startpunt. Een beetje moe, maar voldaan keren we huiswaarts!

Charles Aerssens