



## Senioren Vereniging Loon op Zand

Afdeling van KBO Brabant - Samen actief

Al vanaf het voorjaar hebben de wandelaars van het eerste uur van Seniorenvereniging Loon op Zand uitgekeken naar het traditionele 3-daags wandeluitstapje begin september 2018. Voor hen is het de start van het nieuwe wandelseizoen na de zomervakantie. Dit betekent dat we opnieuw met dezelfde personen op stap zullen gaan. Met de fijne ervaringen van het hotel in 's Gravenvoeren, wordt opnieuw bij Gasthof Blanckthys geboekt en wordt het verblijf vastgelegd voor 3, 4 en 5 september. Dit keer zullen we die wandeldagen op pad gaan in het Land van Herve, het Waalse en dus Franstalige deel van België. En voor de laatste dag staat een wandeling rond de St. Pietersberg in Maastricht op de agenda.



Vol goede moed en met veel wandelplezier vertrekken we op maandag 3 september vanuit Loon op Zand. Zonder veel oponthoud rijden we richting Land van Herve, waar we de eerste rondwandeling in Berneau zullen starten. Een parkeerplaats is in dit dorpje snel gevonden en aan de straatnaamborden is duidelijk te zien dat we hier in het Waalse, dus Franssprekende deel van België zijn beland. Koffiedrinken is nog niet mogelijk, alles is er in diepe rust en ge-

gesloten. Zo gaan we op pad voor een rondwandeling van 18 kilometer in de omgeving van dit Waalse dorp. Onder de hoge bogen van de spoorlijn van Luik naar Aken wandelen we op de oever van de Berwinne door een golvend landschap met nog ongerepte natuur. De route voert ons in de richting van Dahlem. Onderweg hebben we het geluk om in het buurtschap Mons koffie te kunnen drinken bij de plaatselijke tennisvereniging, die ons gastvrij onthaalt. In Dalhem brengt een klimmetje ons naar het authentiek dorpspleintje. Dan dalen we af in het dal van de Ruisseau de Mortier en steken we door naar het pittoreske en verstilde dorpje St. André. Hier op het pleintje en de trappen van de kleine Église Saint André is het tijd voor een middagpauze. Weer op weg dalen we af in het dal van de Ruisseau d'Asse om dan door het Bois de Mortroux het dorpje Mortroux te bereiken.





Vanhier gaat het langs enkele verlaten bunkers naar Bombaye. Met een kleine omweg door open terrein onder de spoorlijn van Luik naar Aken keren we terug naar Berneau. Vanaf hier is het even puzzelen om ons hotel te bereiken. Wegwerkzaamheden midden in 's Gravenvoeren noodzaken ons om een grote omweg te maken, opnieuw door Berneau. Maar we krijgen het voor elkaar. Jan is er als eerste! Het hotelpersoneel is op de hoogte van onze komst. Eerst even een drankje nemen en dan oprispen op onze kamers. Voor het diner schuiven we aan de voor ons speciaal gereserveerde tafel. Wat daarna rest is een gezellige nazit en dan onder de wol!



Op de tweede dag is al meteen bij het ontbijt duidelijk dat we op fijn wandelweer kunnen rekenen met een mistige start en uiteindelijk een vriendelijk zonnetje! Voor vandaag staat een rondwandeling van 19 kilometer in de omgeving van Val Dieu en Aubel op het programma. Hiervoor is het nodig dat we met de auto naar het vertrekpunt rijden. Maar dit blijkt toch wat chaotischer te verlopen dan gedacht. Jan vertrek in een richting, die niet voorzien is bij Wil en Charles. De GPS brengt Jan meteen goed op weg, maar Wil en Charles houden Aubel aan. Dit is niet zo'n beste keuze en dus moeten zij onderweg de route bijstellen. Gelukkig komt alles goed en kan er vanaf de parkeerplaats van de Abdij Val Dieu gestart worden. Op het eerste stuk volgen we de Balade des Cisterciens om dan langs het Bois d'Ansy het dal van de Berwinne te volgen. Via de oostzijde gaat de route dan naar Aubel, dat bekend is om zijn streekproducten: kaas, stroop, cider en bier, die op dinsdag- en zondagochtend worden verhandeld door de boeren uit de wijde omtrek. Alom bekend is hier de Aubeloise, het pittig van smaak zijnde Hervekaasje. Hier is het even puzzelen hoe het laatste traject terug naar

de Abdij Val Dieu loopt. We volgen de verharding en dalen af over de Ruisseau La Bel. Nu langs een visvijver bereiken we bij de Abdij Val Dieu de parkeerplaats. Na een bezoekje aan de abdijkerk nemen we de tijd om op het terras te genieten van een heerlijk abdijsbier dat hier wordt gebrouwen.



Terug naar het hotel is nu een fluitje van een cent. Er is voldoende tijd om voor het diner op het terras neer te strijken en een drankje te doen. Dan even oprisfen, zodat we monter en op tijd voor het avondeten klaar zijn om opnieuw van het voortreffelijke dagmenu te kunnen genieten. Gezellig natafelen en dan niet al te laat naar bed.

Het aanbreken van de nieuwe dag betekent dat ons wandelproject er bijna opziet. Na het ontbijt nog koffers pakken en alles afronden met Gasthof Blanckthys. Daarna is er nog één wandeling te gaan. Deze is gepland vanuit Maastricht rondom de St. Pietersberg, een rondwandeling van 15 km. Vanaf het hotel is dit een kort ritje naar het vertrekpunt in Maastricht, waar we vanaf de parkeerplaats aan het Fort Sint-Pieter starten. De klim langs het fort brengt ons naar het mergelplateau en de open groeve van de St. Pietersberg. Vervolgens dalen we af naar de Jeker. Over de Jeker gaat de route door het hellingbos van de Cannerberg, voorbij aan de Jezüietenberg en het ernaast gelegen gangenstelsel waarin het hoofdkwartier van de NAVO was gevestigd in de Koude oorlog. Door het Milleniumbos dalen we af naar Chateau Neerkanne en komen we in België. Door Kanne en langs het Albertkanaal volgt nu een klim door het bosgebied Petit-Lanaye. Weer terug in Nederland passeren we D'n Observant, een berg van onbruikbaar materiaal uit de cementgroeve van de ENCI. Door een afsluiting van de route door de groeve gaat de wandeling naar de Maas. Na de ENCI wandelen we naar het nieuwe uitzichtpunt over de mergelgroeve, start- of eindpunt van het Pieterpad. Vanaf hier is het vertrekpunt van de wandeling snel bereikt. Maar we nemen nog even de tijd om na te genieten onder het genot van een drankje. Hiervoor zorgen de dames die een kratje Radler organiseren. Daarna nemen we afscheid en brengen de chauffeurs de passagiers terug naar Loon op Zand met in hun bagage alle herinneringen van deze geslaagde wandeldagen. Het aangename weer, de prachtige wandelingen, die ons tot grote hoogte hebben gebracht. Onvergetelijk zijn de vele vergezichten en de gezellige avonden in een uitstekend hotel.

